

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### De werkelijkheid toelaten

“Wie in staat is om niet te denken, wie dus geen bepaalde bril meer opzet en gewoon de werkelijkheid in zijn leven toelaat zoals ze is, zonder enige gedachte, wie zo eenvoudig wordt dat hij zelfs niet gaat denken over wat hij ziet, maar de werkelijkheid gewoon in zichzelf toelaat, wordt in staat om met het Goddelijke, met de eenheid, met de eenvoud te leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”  
(uit hoofdstuk 4: ‘Het oneindige Zelf’) © Mayil.com